

Nr: 3

pris: 20:-

94



Ung Front

Sverigedemokraternas Ungdomsförbunds tidning

sid:

- 3 Debatt
- 4 Porträtt av en ledare
- 6 Ungdom på Marsch
- 6 Hur gör DJUR?
- 7 Ragnarök
- 8 Nationell Rockmusik
- 9 SDU:s årsmöte
- 10 Samtal med gudarna
- 12 Stoppa Djurplågeriet
- 14 SLAGET OM VÄXJÖ
- 15 Köp från SDU!

Sthlm april 1994

Upp till kamp -94

Det nya året har fått sin början och det börjar dra ihop sig till kamp. Som alla vet så är 1994 valår och vi måste nu samla våra styrkor för att bekämpa de makter som håller på att förstöra vårt land. Nu när de kapitalistiska borgarna och de internationella marxisterna håller på att slå sista spiken i kistan är det dags för den svenska ungdomen att resa sig ur de bojor som förslavar vårt folk. Det är bojor som mångkultur, mammondyrkan som landsförräderi som förnekar vårt folk sin nationella identitet. Tillsammans skall vi kämpa på gator och torg för att i framtiden få ett Sverige styrt av svenskar som värnar om sitt land, sin historia, sin kultur och sitt folk.

Nu när det är valår är det också viktigare än någonsin att du betalar in din medlemsavgift för att tillsammans med andra likasinnade "dra ditt strå till stacken".

Under 1994 kommer SD och SDU att genomföra ett flertal stora möten och demonstrationer. Året kommer att vara fullt av aktiviteter runt om landet, allt för att presentera Sverigedemokraterna som det enda nationella alternativet i svensk politik och SDU som det enda nationella alternativet för svensk ungdom.

Härmed sänder vi en välkomnande hälsning till alla patrioter runt om landet som en inbjudan att delta aktivt i valkampanjen 1994.

Red.

Ung Front

Tidningen utges av SD:s ungdomsförbund. Du är välkommen att stödja SDU eller tidningen med ekonomiska bidrag. Sätt in ett belopp på pg: 649 36 00-8. Skriv gärna på talongen hur du vill att pengarna ska användas. Insändare och artiklar är också välkomna.

Ansvarig utgivare: Erik Johansson.

SDU, Box 766, 191 27 Sollentuna. Tel: 08-641 20 11

Genom kamp skall vi segra!

Det finns ett ord som definitivt inte får existera i vår vokabulär. Ordet är OMÖJLIGT. Detta vidriga ord har stått till hindern för många i vår kamp. Faktum är att ingenting, ingenting, är omöjligt att genomföra. Allt är möjligt om den rätta viljan finns. Fast Karl XII och hans karoliner var numerärt underlägsna vid slaget om Narva utgick de med total seger.

Historien kan uppvisa många liknande fall som starkeligen bevisar att ordet "omöjligt" endast är ett ord för räddhågade pessimister. Vill man vinna får man kämpa, vill man kämpa får man vara beredd på stora offer, så är det helt enkelt! Men, den som följer sitt innersta samvete och väljer att slåss för sina ideal och tankar, kommer även att nå sitt mål ifall viljan är hård och äkta. Situationen kan ibland te sig desperat men det är just då det krävs en 100% hårdare och mer hängiven kamp. Man löser inga problem genom att ignorera dem och på så sätt utöka dem. Problem övervinnes endast genom att man aktivt verkar för att lösa dem och eliminera dem. Problem är skapade för att lösas!!!

Så kamrater i tanke och handling, GE ALDRIG UPP!!!

TAPPA ALDRIG MODET, LÅT ICKE VILJAN FALLA
SLAGEN TILL MARKEN, LÅT ER ALDRIG, ALDRIG
BESEGRAS!!!

Ifall det är vår ärliga och innerliga önskan och vilja så tillhör
framtiden OSS och ingen annan.

K. Ledin



Det är vi som ska styra morgondagens Sverige!

Med denna artikel vill jag skapa en tankeställare för vissa personer som går att finna i de nationella leden. För att en organisation skall lyckas är det självklart att det måste finnas kunnigt och utbildat folk, nog för att det finns kunnigt och utbildat folk i de nationella leden men det kan aldrig finnas tillräckligt. Vi nationella har rätt, men för att vi skall kunna övertala andra om detta måste vi ha folk överallt som kan föra vår talan. Dessa personer kan ej vara personer som inte går/gick till skolan för att de är/var för lata. Det är vår plikt som nationalister att skaffa oss en utbildning som gör att vi kan vara till nytta för vårt folk och vår nation. Utan utbildning kommer man inte långt. Livets mening för nationella ungdomar får inte vara att de i övermorgon skall sitta och lyfta bidrag pga att de inte skaffade sig någon bra utbildning med bra betyg när de var unga. Idag sitter -68-ockupanterna med jobb som t ex lärare eller journalister och det ger dem en chans att indoktrinera folket. Lärarna genom att de utbildar

ungdomarna efter sin egen politiska uppfattning, dvs en mycket odemokratisk och internationalistisk uppfattning långt ute på vänsterkanten. Journalisterna genom att de skriver i medierna och har en chans att skapa opinion. Vi nationella måste också utöka våra skaror bland "betydande" folk. Vi unga svenskar är Sveriges framtid. Det är vi unga svenskar som ska ta över och styra efter landsförrädarna. Och vi måste vara tillräckligt kompetenta för att åter bygga upp vårt land till ett svenskt folkhem!

Meningen med den här artikeln är att du som ung patriot skall tänka efter vad som är bäst för dig, ditt land och ditt folk. Om det är bäst att skaffa sig en bra utbildning, "lyckas" i livet och vara en nytta för den nationella rörelse som finns i vårt land eller medverka i det förfall som nu pågår. Vilket det blir är upp till dig.

Robert W.

– PORTRÄTT av en Ledare –



Anders Klarström

Vem är han egentligen?

Mannen som bestämt sig för att göra upp med förräddar-etablissemang!

Mannen som tänker ändra på allt när han blir Sveriges statsminister.

SD:s ordförande Anders Klarström är född 1965 i Göteborg. Han har arbetat som bland annat truckförare, metallarbetare och som så många andra i Göteborg på Volvo. Han är även en duktig pianist, på gymnasiet gick han musiklinjen i Göteborg och han har även en universitetsutbildning som samhällsplanerare med inriktning på kultur-geografi och nationalekonomi. I sin ungdom bodde han i Göteborg men har sedan även bott i Malmö och Stockholm. Han åker också ofta runt till de olika partidistrikten och hjälper dem. Klarström gick med i Sverigedemokraterna i februari -88, våren -89 blev han vår talesman och sedan -91 har han suttit som ordförande. Han är självklart en av de mest aktiva.

Nedan följer en intervju med Anders Klarström där jag hoppas att ni får känna vår ledare lite bättre!

UNG FRONT: Hur skulle du beskriva dig själv?

Klarström: Verbalt begåvad, inte alltid... så pass allvarsam som situationen kan kräva. Jag håller inte alltid den distans som kan vara hälsosam. Men väldigt envis.

UNG FRONT: Hur tror du andra skulle beskriva dig?

Klarström: Det beror på vad de tycker ha, ha. Vissa tycker att jag är en skitstövle och vissa tycker att jag är en modig jävel.

UNG FRONT: Vad är din bästa respektiva sämsta sida?

Klarström: Den negativa sidan är att jag kan vara gnällig och ibland kan jag vara för snabb att döma folk. Det positiva hos mig är att jag kan erkänna när jag har fel.

UNG FRONT: Ditt ansikte och namn har ju blivit ganska känt på sista tiden, både bland sympatisörer och motståndare. Hur har du märkt det?

Klarström: Det händer att folk vill ha autograf och anarkister tittar skumt.

UNG FRONT: Är det någon person du verkligen beundrar?

Klarström: Ska fundera lite... Jag beundrar... Det är så många människor man kan beundra... Erik Gustav Geier! Det för hans oerhörda kreativitet och artistiska mångkunskap. Jag beundrar även Beethoven. Han skrev stor musik trots att han på slutet av sin livstid var döv. Gustav Vasa för hans enastående offervilja. Han hade alla emot sig men bet sig fast vid sina ideal och kämpade vidare.

UNG FRONT: Vem skulle du utnämna till "1993 års landsförrädare"?

Klarström: Det måste bli... Den titeln måste gå till Carl Bildt. Han har det största ansvaret som regeringschef. Den person som jag finner mest osmaklig är Hans-Göran Franck.

UNG FRONT: När började du bli intresserad av politik och när började du engagera dig inom politiken?

Klarström: Den allra första gången var när jag var elva år och läste en bok om plågsamma djurförsök. Jag tyckte det var fruktansvärt!

Fosterlandskänslan vaknade först på allvar i början av 80-talet och då sökte jag mig fram i olika politiska organisationer.

- Anders Klarström -

UNG FRONT: Hur tycker du Sverigedemokraterna har utvecklats under den tiden du varit med?

Klarström: I stort sett bra. Naturligtvis har vi haft tyngre perioder som alla organisationer men jag är övertygad om att vi kommer att ha en mycket central plats i svensk politik på 90-talet.

UNG FRONT: Vad betyder orden familj, hembygd och fädernesland för dig?

Klarström: Det betyder gemensamma rötter. Styrka i sig själv genom förankring i tillvaron och i sin identitet.

UNG FRONT: Säg tre av SD:s politiska frågor som du tycker är viktiga?

Klarström: Flyktingpolitiken, återupprättandet av en sund samhällsmoral och införandet av en verklig folklig gemenskap - nationell solidaritet.

UNG FRONT: Vad har du för inställning till droger och andra liknande saker som förstör det svenska folket och vår kamp?

Klarström: Det är skrämmande bevis på hur det kapitalistiska samhällssystemet leder till moraliskt sönderfall. Lösningen är återinförandet av sund moral och att folket får något att tro på. Människor som fyllt sin tillvaro med sunda ideal får aldrig den tomhet som gör att de måste bedöva sig mentalt med droger.

UNG FRONT: Hur tror du det går i valet? Tror du folket har insett Sveriges vanstyre?

Klarström: Tyvärr inte tillräckligt men många nog - förhoppningsvis - för att sätta snöbollen i rullning tills den folkliga resningen på allvar uppstår.

UNG FRONT: Jag förmodar att 1994 kommer bli fullt av aktiviteter! Kan du ge några smakprov?

Klarström: Ja, givetvis har vi Engelbrektsmarschen. Större och kraftigare än någonsin. Därefter nationaldagsfirandet! Vi ska genomföra den mest intensiva valrörelse som någonsin bedrivits i Sverige av ett nationellt parti.

UNG FRONT: Vad betyder Sverigedemokraternas Ungdomsförbund för dig?

Klarström: Det är ett värdefullt tillskott i kampen. Det är bra att vi kan engagera den mest vakna delen av folket, den del av folket som hunnit bli minst duperad av internationalisternas lögn.

UNG FRONT: När du hör orden "svensk ungdom - Sveriges framtid" vad tänker du då?

Klarström: Vårt mål och vårt hopp.

UNG FRONT: Vad har du för råd till Sveriges ungdomar som ofta trakasseras av bland annat lärare på grund av sina nationalistiska värderingar?

Klarström: Sök styrkan inom dig själv och sök dig till nationella kamrater. Tro aldrig att du är ensam!!!

UNG FRONT: Hur tror du framtidens skola ser ut?

Klarström: Det beror på vilken politik som förs. Om den regering vi har idag får fortsätta styra väntar överfulla skolklasser, slitna skolor, indragna skolluncher och att svenska skolbarn trakasseras av främmande element. Med vår politik väntar upprättandet av en svensk folkskola.

UNG FRONT: Vad tycker du om folk som inte vågar gå med i SD eller bli aktiva på grund av föräldrar, skola etc.?

Klarström: Jag förstår dem men uppmanar dem att stödja oss efter deras förutsättningar. Det blir inte lättare i framtiden om vi inte gör något nu!

UNG FRONT: Hur tror du framtidens samhälle kommer att se ut om kommunister och andra landsförrädare får fortsätta härja fritt?

Klarström: Det kommer vara ett splittrat våldssamhälle med stora sociala orättvisor. Vårt folk har berövats sitt hopp, sin framtidstro och sitt fädernesland.

UNG FRONT: Många ungdomsförbund lockar medlemmar med fester m.m. Vad tror du lockar ungdomar att gå med i SDU?

Klarström: Förståelsen eller insikten att vi svenskar inte längre har något val utan måste enas innan det är för sent.

UNG FRONT: Har du någon avslutande kommentar till Ung Fronts läsare?

Klarström: Mitt råd till unga nationalister är: VAR STOLTA, STARKA OCH TROGNA ER UNGDOMS IDEAL.

Filip Johansson



SDU T-shirt

Rött och svart tryck
på grå t-shirt

Finns i M, L och XL

Sätt in 120:- på SDU:s pg:
649 36 00-8

Ungdom på marsch



Lördagen den 6 november var det dags för SDU att hålla sin första demonstration. Demonstrationen hölls i Stockholm till Gustav II Adolfs ära och samlingen skulle ske vid Karl XII:s torg. Mörkret föll, stämningen ökade och vad som skulle hända i kväll frågade sig många. Det var ungefär 150 - 200 personer som kom till samlingen men tyvärr var det en del som missade demonstrationen på grund av att tåget avgick för tidigt. Samma kväll var det även en konsert under nationell skepnad som även den drog bort en del människor. Värt att nämnas är att ca 150 personer samlades utanför avspärningarna vid medborgarplatsen men vägrades av polisen att delta i mötet!

Med en grupp på åtta trumslagare i täten gick tåget med taktfasta steg mot medborgarplatsen. Meningen var att tåget skulle gå förbi Gustav II Adolfs torg för att representanter från SDs och SDUs styrelse skulle lägga ner en krans (vilket vi hade tillstånd till) men så blev det inte då polisen spärrat av torget med kravallstaket. Vid Slussen hade de små sekterna Offensiv och Elevkampanjen kallat det röda avskummet till samling i en olaglig demonstration. Dessa nerknarkade ungdomar hölls lät

under kontroll av polisen. Vid Götgatspuckeln hade en mindre grupp anarkister försökt bygga barrikader för att stoppa tåget (ha ha). Med slangbellor, armeringsjärn och stenar försökte de attackera poliserna längst fram i tåget vilket medförde att tåget fick stanna upp ett tag tills polisen hade rensat upp bland avskummet. Sedan fortsatte tåget mot medborgarplatsen där tal hölls av inbjudna talare. Först ut var Tina Hallgren-Bengtsson, följd av Tomas Johansson och sist, men inte minst, SD:s ordförande Anders Klarström. Konferencier var Henrik Ehnmark. Klarström talade bland annat om att den nationella revolutionen var inledd och vi har kommit till en tid då ungdomar över hela landet börjar samlas under den blå-gula fanan. Mötet avslutades självklart med nationalsången.

Tyvärr var det lite kaotiskt under demonstrationen men massmediebevakningen blev stor och nästa gång SDU demonstrerar skall det organisatoriska fungera bättre.

Ung Fronts utsände 6/11 -93.

Hur gör djur?

I vår nystartade serie "Hur gör djur" börjar vi med den röda råttan. Denna ohyra härstammar i stor utsträckning från kloakerna i 1800-talets Tyskland och även från Rysslands kolchoser 1917 och framåt. Detta djur är som många andra lägre arter ett flockdjur. Under nationella demonstrationer vågar de ibland visa nosen i dagsljus men ger sig bara ut på jakt om de är minst 30 mot 1. De brukar trivas i skumma källarlokalerna (t.ex. Café 44) där de liksom många andra skadedjur frodas bland smuts och haschdimmor. Livnär sig gör de på billigt rödvin, hembränt, mäska och droger. Detta skadedjur finns dessvärre nästan överallt i världen men som tur är minskar de stadigt i antal. Detta djur byter inte mellan sommar- och vinterdräkt (om det någonsin byter dräkt vill säga, med undantag av sandalerna). Tvättar sig gör de extremt sällan, om ens någonsin. Livslängden är, som väl är, väldigt kort. Åtgärder: Anticimex eller svensk, stolt ungdom.

Förebilder: Karl Marx och andra perversa män som gjort allt för att förinta Europa, förstöra vårt land och förgöra vårt folk.



Ragnarök

Slutet, eller bara början?

Vi nationalisterna känner ofta en hjälplöshet inför det samhälle "våra" politiker skapat. Vi ser hur horder av främmande individer tar över våra gator och torg, hur droger förstör den svenska ungdomen, hur våld och kriminalitet sprids i vårt en gång trygga fosterland. Det talas allmänt om en nationell RAGNARÖK. Men vad betyder då detta begrepp, hur tänkte sig våra förfäder att denna gudars och människors undergång skulle se ut men framför allt kan vi lära oss något av våra gamla myter?

Kampen mellan det goda och det onda var ett av de centrala teman som förekom i våra förfäders religion och tankesätt. Denna kamp skulle leda till ragnarök som betyder undergång för de mänskliga och gudomliga makterna.

Ragnarök inleds med ett treårigt världskrig här i Midgård, där bröder ställs mot bröder och fäder mot söner. Detta världskrig kännetecknas av bestialitet och grymhet. Människorna sjunker allt djupare ned i grymhet och fördärv.

Efter detta världskrig kommer fimbulvintern vilken är en tre år lång vinter utan mellanliggande somrar.

Fimbulvintern följs av naturkatastrofer av värsta sort. Marken kommer att skaka, träden kommer att slitas ur marken, bergen kommer att ramla. Utan berg står alver och dvärgar hemlösa.

Fenrisulven som tidigare varit fångslad i underjorden sliter sig nu loss och tar sig fri ut i världen. Så gör även Midgårdssormen. Loke bryter sig fri och fattar tag i styråran till de dödas skepp, Nagelfar, byggd av döda mäns naglar. Tillsammans med de dödas miljonhövdade här stävar Loke hämndlysten mot Asgård's gyllene stränder. Eldjättarna från Muspellheim störtar genom himlen varvid de sprider eld och död omkring sig. I spetsen för eldjättarna rider Surt. När jättarna rider över bron Bifrost som leder till Asgård rämna den under jättehästarnas flammande hovar. Dessa ondskans krafter ställer tillsammans upp i slagordning på den slätt som kallas Vigrid. Men här finns även de goda som väcks till kamp av Heimdalls Gjallarhorn. Oden själv sitter på sin springare Sleipner, på huvudet bär han en gyllene hjälm och i sin hand håller han sitt spjut Gungner. Oden leder utan tvekan sin här bestående av Asar och Enhärjare, de utvalda kämparna, väl medveten om att detta är världens sista dag.

Hur går då striden på denna ödets dag?



Oden stupar för Fenrisulven, Tor dödar Midgårdssormen men stupar efter att ha inandats ormens giftiga andedräkt. Vidar den tyste guden hämnar Oden och dödar Fenrisulven med sina bara händer. Stridsguden Tyr faller för helveteshunden Garm som slitit sig lös ur Gniphålan där han hållits fångslad. Garm nöjer sig inte med att enbart döda sin motståndare utan slukar denne levande. Men när Tyr passerar genom bestens mage genomborrar han dennes hjärta inifrån, så att ulven faller död ner. Ja, otaliga är de kämpar som skall falla denna sista dag innan världen till sist förintas för att åter bli kaos och mörker.

Men en ny jord skall stiga upp ur havet och på Idavallen i Asgård ska de överlevande Asarna samlas för att upprätta en ny storhetstid. Balder, Höder, Vidar, Vale liksom Tors söner, Mode och Mangne kommer att vara där. De onda makterna är tillintet gjorda. Ett nytt människosläkte avlat av Midgård's grönskande dalar.

Vad har då denna saga att säga oss?

Jo, som jag ser har de onda krafterna, massinvandringen i form av Midgårdssormen och landsförrädarna i form av Loke, fört vår nation mot undergången, Ragnarök. För dessa krafter styra kan inte vårt land överleva. Vi Sverigedemokrater är de goda krafterna som blåser i Gjallarhornet för att väcka vårt folk ur sin slummer. Den politiska kamp som vi för kan liknas vid Asarnas sista strid på Vigrid-slätten, om vi går segrande ur denna kamp kommer ett nytt Sverige att resa sig ur havet. Ett Sverige utan landsförrådiska politiker och ohämmad massinvandring av främmande folk, ett Sverige där sundhet och moral råder.

Träd in i de utvaldas här och var med och forma detta NYA Sverige.

Andy



Nationell Rock

Hur är det egentligen på den nationella musikfronten? **Ultima Thule** sviker oss och nya band bildas och försvinner lika fort. I Sverige finns flera band som håller på att komma upp och ett exempel är Stockholmsbandet **Midgårds Söner**. De har gett ut en CD-maxi på fyra låtar och den är ganska bra. Två av låtarna är på svenska och hyllar vikingarna och Sverige. De övriga två låtarna är på engelska och är mycket punkinfluerade, både textmässigt och musikaliskt. Jag tycker inte att det är något vidare nationellt att sjunga "I don't like my bitch of mother" och "I wanna live in misery" etc. De svenska låtarna höjer dock standarden, speciellt "Sverige Vikingaland", som gör den här cd:n verkligen köpvärd. De har även en CD på gång.

Ett annat mycket bra exempel på nationalistisk musik är det nationella bandet från Göteborg, **Heroes In The Snow**, som gett ut skivan "Viking Power Rock 'n Roll". Musiken är hårdrock och de låter ungefär som AC/DC, speciellt sångaren. I låten "If We Stick Together" sjunger de att om vi är samlade och enade under en styrka kommer vi aldrig att falla och det är ju något vi ska ta lärdom av. En annan mycket bra låt är "Hail All The Comrades" där de hyllar kamratskap. En negativ sida är att samtliga låtar är på engelska men det ger bandet en chans att slå igenom på den internationella marknaden.

Brigad Wotan är ett band från Trollhättan som spelar punkinspererad musik med nationella texter. De har gett ut en demo med tio låtar och tyvärr är låtlängden ganska kort (ingen låt är över tre minuter). Som många andra band har Brigad Wotan gjort vår älskade nationalsång i en egen version. Texterna är varierande, allt från Tegnér till egna texter som handlar om hur vi flyr från våra bostadsområden och lämnar det till invandrarna istället för att stanna kvar och kämpa. Den bästa låten är "Elsas Sång" och den handlar om en pensionär som "upptäcker" att hälften av alla människor som gick förbi hennes fönster var utlänningar. I framtiden kommer Trollhätte-bandet släppa en cd-skiva.

Samlingsskivan **Nordland**, med bland andra **Agent Bulldogg** och **Pro Patria**, blev mäktigt populär och nu är uppföljaren ute; **Nordland II**. Grupperna som medverkar är bl.a. **Brigad Wotan**, **Vit Aggression** och **Division S**.

Division S och amerikanska **Bully Boys** har givit ut ett samarbetsprojekt till minne av **Ian Stuart**. Division S kommer även komma ut med en ballad-skiva där de har tonsatt natio-

nella dikter, de har för övrigt släppt en egen skiva vid namn "Attack".

Och så har vi **Ultima Thule** som har kommit med en maxi med Ulf Lundells låt "Öppna Landskap" och en maxi med punklåtar, bl.a en anarkistisk Sex Pistols låt. Om Ultima Thule fortsätter att hålla sin extrem-liberala linje kommer de dock inte ha någon framtid på den nationella scenen.

Mycket händer även ute i England och Tyskland med deras nationella grupper. Svenska **Svea Tapes** har gett ut en samlingsskasett med legenden **Ian Stuart** för att hylla hans minne. Kassetten innehåller ca. 30 låtar, från början av Stuarts karriär och ända till det tragiska slutet (1978 - 1993). En kasett rymmer som ni förstår inte ens en bråkdel av Ian Stuarts underbara låtar men favoriterna är med; "Land Of Ice", "Smash The I.R.A.", "Patriot", "The Snow Fell", "Stand Up And Be Counted" och "Our Time Will Come". Ian Stuart var sångare i bandet **Skrewdriver** men kassetten innehåller även låtar med Ian Stuarts andra band (**White Diamond** och **Klansmen**) och från hans soloprojekt. Skrewdriver hade spelat in en ny skiva innan Ian omkom i bilolyckan och den kommer förmodligen ut under 1994.

Bärsärkarna har gett ut en hyllningsskiva till Stuart och skivan heter "Ode to Ian" och innehåller tre mycket bra engelska låtar.

Den 15:e januari var det dags för en minneskonsert till minnet av Ian Stuart i England. Nationalister vallfärdade för att få se **Skullhead**, **Battle Zone**, **Squadron**, **No Remorse**, **English Rose** och **Bound For Glory** men tyvärr förbjöds konserten och de 1500 nationalisterna som samlats i London kom i bråk med kommunister. Kommunister hade attackerat nationalisterna men kravallpolisen ingrep och arresterade ett trettiotal nationalist(!) för "våldsamt motstånd".

Det är inte bara **Ultima Thule** som säljer sig utan även det tyska bandet **Böhse Onkelz**. De har faktist en gång i tiden sjungit "Deutschland den Deutschen - Ausländer Raus" (Tyskland för tyskarna - utlänningar ut) men förklarar nu det med *ungdomliga misstag*. Böhse Onkelz låg ett tag på 10:e plats på den tyska topplistan med sin nya skiva. Ja, ja det är inte klokt hur folk kan sälja sig för pengar!

Stefan, Älvsjö





SDU - ÅRSMÖTE

Lördagen den 26:e februari till söndagen den 27:e hade Sverigedemokraterna en partikongress i Norrköping. Partikongressen hade samlat drygt ett 50-tal ledande Sverigedemokrater från olika distrikt och ett 10-tal SDU:are. Ämnena som diskuterades på partikongressen var planering inför valet och både SD och SDU hade sitt årsmöte.

På Sverigedemokraternas årsmöte, förutom att en ny styrelse valdes, fastslogs ett nytt partiprogram och beslut togs i viktiga frågor (Bl.a Ja till IAS och Nej till Öresundsbron). Partiprogrammet kommer inom kort att kunna köpas från SD och även SDU arbetar på ett program. Från SD:s sida kommer även ett flertal handlingsprogram i viktiga frågor.

Lunch och middag förtärdes på det trevliga hotell där vi hade kongressen och på lördagskvällen tittade vi på valda delar av videofilmen SD -93.

På söndagen fortsatte SD:s årsmöte och även SDU:s årsmöte hade sin gång under slutet av kongressen. Robert Wennerstedt, Stockholm, valdes till Sverigedemokratisk Ungdoms ordförande. Han var en av de som startade SDU och även en av de mest aktiva inom rörelsen. Wennerstedt sitter även i Sverigedemokraternas styrelse som ledamot. Som vice ordförande valdes Filip Johansson, Stockholm. Johansson gick

tidigt med i SDU och är en av de som byggt upp organisationen. Fredrik Jansson, Stockholm, är SDU:s kassör och även Jansson har varit med från SDUs gryning. Fredrik Jansson har långt förflutet inom Sverigedemokraterna och har bland annat ingått i redaktionen för SD-Kuriren. Följande personer valdes till ledamöter: Rickard Persson, Stockholm, mycket aktiv. Urban Persson, Trollhättan, sitter även i SDs styrelse i Trollhättan som vice ordförande och är ordförande för SDU-Trollhättan. Persson ställer upp i valet -94 i Trollhättans kommun. Gabriella Eriksson, Stockholm, är aktiv inom SDU-STHLM. Är även verksam som fotograf åt SD och SDU. Som suppleanter valdes Nicklas Sundström från Göteborg och Helena Andersson från Malmö. Sundström är en av de mest aktiva inom SDU-GBG och Andersson ingår även i SD-Malmö och SDU-Malmö styrelse.

UNG FRONT korrespondent

Moraliskt förfall

Unga svenskar kan idag se hur vårt folk håller på att gå under i det ökade moraliska förfallet. Ett folk - människor - behöver moral. Det är det som talar om för dem vad som är rätt och vad som är fel. Alla vet att man reser sig för äldre eller att en man inte slår en kvinna, det säger den moral man har. Likaså vet alla nationella att promiskuöst beteende är omoraliskt.

Vi befinner oss idag i en situation där degenererande element som MTV får härska. I sin hjärntvätt försöker de tala om för ungdomar världen över att mångkulturism och lössläppt beteende är det rätta. Detta är ett faktum som alla nationellt medvetna måste agera mot. Viktigt är att alla nationella tjejer / kvinnor agerar som ett föredöma för övriga kvinnliga "landsmän". Det finns inget värre än en svensk tjej som spenderar helger med att dricka sig berusad bara för att bli utnyttjad av diverse omoraliska element. En tjej, eller de som utnyttjar henne, är åtminstone i mina ögon inte värda mycket. Ett folk är inte bättre än dess moral.

Pornografi.

Ett exempel på det moraliska förfallet är utnyttjandet av kvinnor i den smutsiga handeln kallad pornografi. Kvinnor med låg moral fläker ut sig för att få de åtrådda pengarna medan utsugare sitter och styr i trådarna och tjänar ännu mer pengar. Sådan här lektyr möts ibland av dagens ungdomar med en axelryckning. Detta pga att det är så vanligt för dagens ungdomar. Det räcker med att gå utanför dörren för att se s.k. stjärnmodeller fläka ut sig och detta bara för att tjäna pengar.



Låt denna svenske gosse växa upp i ett svenskt och moraliskt samhälle!

Man kan fråga sig när personer som uppmuntrar dessa bilder kommer att inse att en kvinna är lika vacker med kläderna på som utan. Om en del tycker att den pornografi som möter dem när de är ute för att köpa kvällstidningen är motbjudande och stötande så bör de akta sig för de filmer som vissa sjuka hjärnor skapar. Det är filmer där homosexualitet uppmuntras, där djur och minderåriga utnyttjas sexuellt. Det verkar inte finnas några gränser för vad vissa människor kan göra. Det finns inga ord för att beskriva dessa handlingar förutom att det är sjuka människor som skapar dessa filmer och sjuka människor som ser filmerna. Samhället borde slå till med full kraft mot dessa människor. Sådana sjuka avikelser får inte accepteras.

Det är dags för folket att resa sig och kasta av sig de smutsiga don som tynger vår rygg. I en aktiv kamp kan vi och skall skapa ett svenskt Sverige som står högre i moral och etik än det sjuka mångkulturella mardrömsamhälle som Sverige nu är på väg mot.

Peter Sundhed



Midsommarblöt -93



Ceremoniledarna in

Samtal med g

Många nationalister bär Mjölner, Tors hammare, runt sin hals. En del kanske frågar sig vad det innebär att bära ett sådant smycke. Om man går tillbaka i åren då de nordiska folken hade asatron som religion så var Tors hammare ett smycke som bars som det kristna korset. Hammaren var till för att skydda. Idag finns det inte så många asatroende men försäljningen av smycket ökar ständigt. En förklaring är den ökade nationalismen. Många nationella bär smycket som en symbol för sin kärlek till Sverige och Norden men det finns faktiskt de som är asatroende och är 100% seriösa när frågan om asatro dyker upp. En av dessa har vi träffat. Han kallas för "Vesslan" och vi fick följa med honom och några asatroende på ett blot som ägde rum under påskhelgen. Med blot menar man offer och det var det man gjorde, dvs man offrade till gudarna.

Hur ett blot ägde rum förr i tiden vet ingen exakt. Dagens asatroende hämtar delvis material från Eddan och delvis improviserar man. Blotet under påsken var vårblotet och skedde under vårdagsjämningen. Ca 25 - 30 personer hade samlats på ett berg i Stockholm. Det börjar med att "ceremoniledaren", han eller de som anordnat blotet, kallar på gudarna. Detta görs först mot norr sen mot de andra väderstrecken. Deltagarna står i en halvcirkel framför ceremoniledarna vända mot norr. Ceremoniledaren fortsätter att kalla på gudarna genom att framföra att deltagarna hade samlats för att offra till gudarna. Under blotet skall nio skålar utbringas och det är efter att gudarna kallats som de tre första skålarna utbringas. Man skålar oftast i mjöd eller öl. Innan man skålar läses denna ramsa upp:

*Kött och blod
Vatten och jord
Ägg och säd
Hammare och städ
Som hingsten på stoet
Som plogen i jorden
Giv oss kraften*

Det görs sammanlagt tre gånger under blotets gång. Efter detta talar ceremoniledaren allmänt om asatron och tre skålar utbringas på nytt. Innan de tre sista skålarna talas det om situationen vid tillfället och när alla skålar skålats är det dags för det personliga offret. Det kan vara vad som helst men meningen är att det skall kännas att man offrar. Förr i tiden var blodsoffer vanligt därför att blod var det renaste man visste men nu pratar en del om att man bör offra källvatten istället eftersom blod kan innehålla sjukdomar m.m. Vesslan som är en av de som leder detta blot anser ändå att blod bör offras. Efter alla deltagare gjort sina personliga offer är det dags för ceremoniledaren att göra huvudoffret som är ett offer från hela gruppen. Under ett blot i somras, midsommarblotet, offrades bl a ett grishuvud. Efter att detta skett avslutas blotet och resten av kvällen ägnas åt fest till gudarnas ära.

Efter blotet fick vi chansen att göra en intervju med "Vesslan". Han kom i kontakt med asatron 88-89 och efter det har hans asatro utvecklats. Han berättar att asatron inte är någon bokstavstro, man är inte tvungen att följa vissa regler, det är en fri religion. Vissa anser att det är häftigt med asatro men hans tro är helt och hållet seriös. –Man måste känna att det är rätt och inte bara för att asatron är fornnordisk, berättar han. –Jag är en



udarna

modern asatroende det vill säga jag vet att åska beror på varm och kall luft och inte att det är Tor som är ute och åker. Till skillnad mot kristendomen är asatron inte missionerande, man försöker inte tvinga på nån sin tro, var och en får tycka som den vill. När vi frågar honom vad han tycker om kristendomen svarar han -Inställsam och falsk. De kristna pratar om att inte dräpa ändå åkte de på korståg. Se bara vad de gjorde när de skulle kristna nordén. Han anser att Islam är sjuk då den är fundamentalistisk. -Det är en kvinnofientlig religion. Hos oss har kvinnan lika hög, om inte högre, status än mannen. Han anser att alla har rätt att tillbe vilka gudar de så önskar, men Islam har ingen existensberättigande i nordén.

Man kan blota när som helst men det finns fyra huvudblot; midsommarblot (sker när dagen är som längst), höstblot (sker under höstdagsjämning), midvinterblot (sker när natten är som längst), vårblot (sker under vårdagsjämning). Asatron betyder allt för honom. Det han gör, gör han med asarna. Lyckas han, lyckas han med asarna. Misslyckas han, misslyckas han med asarna. Han anser att asatron är opolitisk. - Religion och politik kan aldrig höra ihop. Man behöver inte vara nationalist för att vara asatroende men det fungerar aldrig om man är anti-nationalist. Syndikalisten Mattias Gardell, bror till den homosexuelle Jonas Gardell, äger enligt Vesslan ingen rätt att bära en Tors-hammare vilket han nu gör.

När vi frågar honom om det inte borde finnas asatempel i Sverige, istället för en massa moskeer som dyker upp titt som tätt, svarar han: -Självklart! Helst vid högarna i Gamla Uppsala.



Under blötet sa han flera gånger att man skulle festa för det ville gudarna. Med tanke på de problem den nationella rörelsen idag har med ölpatrioter frågade vi honom om detta inte var fel. Han påpekar än en gång att politik och religion ej hör ihop. Ett blöt är en fest för gudarna och då bör man festa, men han påpekar att alkohol aldrig bör blandas med politik eller politiska aktiviteter såsom demonstrationer m.m. Innan vi avslutar intervjun frågar vi honom vad han har att säga om de som påpekar att det inte är rätt att i dagens civiliserade samhälle gå ut i skogen och t ex smeta blod i varandras ansikte m.m. Hans svar blir; -Vad är civiliserat? Det de kristna säger är civiliserat. Vi visar uppskattning genom blöt, dvs offer. För mig är detta rätt. För en del andra som säger sig vara asatroende kanske det är helt fel. Men asatron är en fri religion. Det finns inga bestämda regler. Hur ett blöt går till är upp till den som blotar.

Stoppa djurplågeriet!

En sak som kännetecknar oss unga patrioter - ja , alla sanna nationalisterna - är känslan för djur och natur. Det är ingen tillfällighet att det finns många vegetarianer i de nationella kretsarna. Personligen finns det få saker eller inget som gör mig så heligt förbannad som grymhet mot djur! En äkta nationalist skulle naturligtvis aldrig behandla ett djur illa.

De som någon gång besökt ett sydligt beläget land har inte kunnat undgå att märka hur många sydlänningar behandlar sina djur. Hundar sparkas på gatorna, hönor hängs levande upp i fötterna, man slår sina riddjur med påkar o.s.v. När dessa människor sedan kommer hit för att bosätta sig i vårt land märks oförståelsen och respektlösheten för djur även här. Men djurplågeriet kan ju även bero på ett folkslags sadistiska och perversa läggning, som exempelvis den avskyvärda judiska Koscher-slakten och dess islamiska motsvarighet; Halal. Tyvärr finns det även svenskar som inte förstår att djur har samma rätt till vår jord. Djuren kan dock inte själva föra sin talan, därför måste vi försöka att sätta oss in i deras situation och göra allt för att de skall kunna leva så naturligt som möjligt. Utan människor på jorden vore ju detta inget problem alls!

Plågsamma djurförsök

Idag är dessa i princip helt onödiga. Vad det gäller kosmetika, schampoo, cigaretter och tvättmedel är ju detta självklart. Fler och fler människor börjar inse att tanken på att experimentera utförs på helt oskyldiga djur p g a människans fåfänga helt enkelt är absurd och de väljer då att köpa icke djurtestade produkter (t.ex Bodyshop och Ecover).

Men även medicinska tester är till stor del numera helt onödiga. Det största alternativet kallas in- vitro ("i glaset") där man använder sig av kemi, t.ex. utsatta celler från människan för olika substanser och se dess reaktion. Vidare kan man använda sig av simuleringar i avancerade dataprogram. I trafikforskning används idag levande grisar i krocktester, atrapper är



givetvis ett mycket bättre alternativ. Många medicinska tester skulle helt och hållet kunna uteslutas. Faktum är att det fortfarande förekommer djurförsök angående tobakens skadeverknings!

Logiskt är ju också att t.ex. en kanins hud och organ knappast kan jämföras med en människas. Trots det droppas ögondroppar avsedda för människor i koncentrat veckovis i kaninernas ögon o.s.v.

Pälshandel

Kommentar är egentligen överflödig men så mycket kan sägas att djur har sin päls av en anledning; de behöver den! Behöver tanten på gatan "sin" päls? Vilda pälsdjur fångas i oerhört grymma fällor, exempelvis bensax och uppfödda pälsdjur hålls fångna på minimala ytor. Jag tycker att en lagstiftning mot all pälsjakt och uppfödning av djur p.g.a. deras päls, samt importförbud av all päls där djuren har fått sätta livet till p.g.a. pälsen, är en självklarhet!

Djurhantering

Vi har en relativt hård djurskyddslag i Sverige men den efterlevs dåligt. Grisar, kor, höns ska leva värdigt. Men att aldrig få se dagsljus, eller att inte kunna röra sig i brist på plats, är inte ett värdigt liv. Att bönderna låter sina djur leva så här beror naturligtvis på kraven på vinst, det är de tvingade till i dagens Sverige av ekonomiska skäl, bl.a. orsakade av den internationella konkurrens som dagens etablerade politiker utsätter dem för. Med SD:s jordbrukspolitik blir det lönsamt med ett mer traditionellt (natur och djurvänligt) lantbruk.





Globalt djurplågeri

Här finns tyvärr mycket att räkna upp. Något som är mycket illa är att vårt grannland Norge ägnar sig åt valjakt, en av de vidrigaste jaktformerna! Valarna kämpar ofta timme efter timme med flera harpuner i kroppen mot en till slut säker död. Andra exempel: vilda apor fångas i t.ex. Afrika på penninghungerig ortsbefolkning för att säljas till penningstinna djurförsökslaboratorier i olika delar av världen. Förgiftning av haven, skövling av regnskogen och av vår egen svenska urskog får till följd att många arter utrotas.

Tjurfäktning och dansande, drogade björnar (jovisst, om man tvingar björnen att stå på en het plåt så "dansar" den förstas!), kalv och hästrodeo är djurplågeri man ibland stöter på utomlands. Bojkotta dessa länder på semestern som du vet eller misstänker att regeringen vet om vad som försiggår men ej sätter stopp för det.

Det finns många andra grymheter mot djur som man kanske inte alltid tänker på men det är ju faktiskt helt onaturligt för t.ex. ett flockdjur som en hund att vara ensam i en lägenhet hela dagarna eller för en katt att tvingas klara vintern själv ute efter att först ha blivit van att få mat av människor i någons hem. Detta beror dock, kanske, mer på brist på kunskap än brist på respekt.

Vad kan Du göra själv?

Vad Du kan göra är att stödja SD / SDU men även organisationer som har djur och miljöskydd som främsta fråga såsom Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök (NSMPD), Greenpeace, Svenska Naturskyddsföreningen m.fl. Se till att din familj köper KRAV-märkta livsmedel tex. EKO-mjölk (KRAV-märkta produkter kommer från gårdar där djuren behandlas och mår bättre.) och schampo och dylikt på t.ex. Bodyshop.

Att göra detta, att bry sig om djuren i handling, är ytterligare ett tecken på den sundhet som vi nationalisterna känner och som krävs för att bygga den nation vi i framtiden ska leva i!

Caroline

Insändare



Mångkulturellt hyckleri

Jag läste den vidrigt marxistiska tidningen Aftonbladet (Aftonlögnen) 931110 och jag var nära att kråkas redan på sidan tre när Christine Pamp (ordförande för svenska sektionen av Amnesty International) manade svenska journalistkåren till "aktiv kamp mot rasismen". Bara åsynen av den hänleende "suggan" fick en att tänka om man över huvud taget skulle läsa artikeln och jag hade rätt: hela artikel var en enda stor LÖGN. Påstående efter påstående bevisar bara vilken totalt inkompetent lögnare hon är. Sveriges journalister jobbar redan aktivt mot rasism och inte nog med det utan under den mångkulturella familjen Bonniers uppsikt jobbar de även mot allt svenskt. Enligt Christine Pamp så jobbar ingen journalist alls med att bevaka rasism. LÖGN. Dag efter dag tvingas man läsa snyfthistoria efter snyfthistoria om alla "stackars flyktingar" som fått nej till asyl här. Visst är det rasistiskt att något sådant kan inträffa, eller hur? Ännu fler snyfthistorier om nersparkade somalier osv men nämns det någonsin när svenska ungdomar blir mördade av utländskt pack? Ännu fler lögner tvingas vi läsa om dessa hemska "rasister" som får demonstrera och hur skinheads och andra likasinnade individer ständigt smutskastas till den milda grad att vanliga "svenssons" vill mörda en bara vid åsynen. Fy fan! Ännu mer skit tvingas man höra så fort dessa marxister över huvud taget öppnar sina "röd-vinsdregglände" käftar i TV mm. Då har Christine Pamp mage att påstå att Sveriges journalister ska ta aktiv kamp mot "rasismen". Vad är det då hon vill ha fram?

Ännu mer ensidig "information", ännu flera lögner, flera snyftrapportage, ännu större invandring och en ännu mer effektiv hjärntvätt som ser till att ännu en hjärntvättad generation går i graven och därför går enda möjligheten att befria vår nation från mångkulturens bojar åt helvete. När marxistkärningen sedan påstår att "rasismen" sprids i median och varnar för att "Titta bara vad som hände på trettioalet" så ser man det gamla vanliga mönstret att allt kritiskt till invandringen måste liknas med diverse folkmord för att avskräcka. Efter alla dessa lögner påstår hon att "vandringsmyter och lögner blandas med punktvisa dokumentationer lösrykta ur sitt sammanhang och redovisade utan bakgrund. Då är det inte lätt att veta vad som är rätt och fel." Är det inte det hon sysslar med i hetsjakten på oss? Efter ännu ett antal lögner skriver hon att "Många hävdar att man idag inte kan säga någonting negativt om invandrare eller flyktingpolitik utan att stämpas som rasist. Det är inte sant". Vet hon över huvud taget vad hon snackar om; intelligensen kanske försvann när hon och många andra idag högt uppsatta människor satt och rökte hasch och drack rödvin våren -68. Det finns många fler exempel här i hennes tidning men jag börjar personligen må illa. SVENSK UNGDOM - UPP TILL KAMP!

Stefan Gustavsson

Slaget om växjö!

Bara början på en sommar av kravaller?



Före mötet



En av många "kulturberikare som greps!



SD är en bred rörelse!

Fredagen den 13 maj arrangerade SD en demonstration i Växjö. Redan innan var det stor kalabalik angående SD's marsch. Helsidor skrek ut budskapet att anti-fascisterna skulle stoppa oss om vi kom. Redan innan var stan fylld med affischer angående demonstrationen - en del för - en del emot. Bl. a. så hade kommunisterna satt upp affischer med bilder på tre lokala SD:are.

Så var dagen inne. Vi skulle samlas på Spetsamossen - en fotbollsplan i ett invandraghetto. Motdemonstranterna hade tidigare gått ut med att de skulle ha en illegal samling på samma ställe två timmar innan. Så gjorde de också för att senare dra runt i stan och kasta sten. När det var dags för avmarsch hade ca 150 nationalister ställt upp sig i tåget. Efter ca 200 meter möttes det första motståndet. Det bestod av en röd/svart pöbel på ca 200 individer som stod mitt i vägen och kastade sten. Efter ett kort stopp med omgruppering av tåget började trumslagarna åter igen slå på sina trummor. Tåget började avancera, flask och sten regnet ökade betydligt. Detta stoppade inte nationalisterna utan motståndarna tog till flykt och splittrades.

Tåget fortsatte genom staden med trumslagare i täten. Som feiga löss sprang kulturberikarna och "anti-fascisterna" vid sidan av tåget i försök att stoppa oss genom stenkastning m.m. Detta lyckades ej. Deras stenar stoppades enkelt med våra sköldar.

Vi hade tagit oss till centrala Växjö där vi skulle hålla möte. Polisen hade spärrat av mötesplatsen med en liten ring av kravallstaket. Runt oss stod hundratals människor - en del sympatisörer - en del nyfikna och en hel del motdemonstranter. Under mötet regnade det till och från stenar och flaskor. Tack vare våra sköldar kunde dessa värjas. Vid mötet

- Beställ från SDU -

var det en del tumult då konfontationer mellan stenkastande kulturberikare/rödingar och nationalister uppstod.

Efter mötet återvände demonstranterna till Spetsamossen där vi färdades till en festlokal strax utanför lokala Växjö. Där spelade bland annat Bärsärkarna.

Detta var en lyckad demonstration där vi visade att vi ej gav vika till rätten att gå på våra egna gator.



Massor av folk såg oss

Bli medlem i SDU för 50:-/år

(Om du är under 20 år)

Detta ingår: Medlemskort och bulletin samt inbjudningar till möten, demonstrationer m.m. Dessutom får du rabatt på utvalda produkter och skrifter.

Ung Front Nr 1 och 2, per st:	20:-
Båda numren:	30:-
EP (vinyl) Bärsärkarna 3 låtar:	40:-
CD-maxi Midgårds Söner "Sverige Vikingland"	69:-
CD Heroes in the snow "Viking Power Rock'n'Roll"	129:-
CD Odins änglar/Blå-Gult Blod	129:-
CD-maxi Enhärjarna	69:-
Kassett Ian Stuart "78-93"	60:-
Bok BSS - Ett försök att väcka debatt 279 sidor intresant läsning	99:-
SDU-klistermärken 100 st	60:-
SDU-dekal (11 x 11 cm)	10:-
Vykort, inklusive kuvert och plastficka Motiv 1. Tors Hammare Motiv 2. Oden Mycket snygga och exklusiva.	
Per st	25:-
Båda 2:	40:-

Porto ingår i priset. Sätt in summan på
SDU:s pg: 649 36 00-8

Beställ lista med nationell musik från:

Bifrost Musik,

Box 39, 468 21 Vargön

Gå med i SDU:s musik-kår

Kan du spela virveltrumma, puka eller något blåsinstrument är du välkommen att höra av dig till SDU.

Tel: 08-641 20 11



**GÅ MED I
SDU!**

